

**Bok 8 Zipper:** Tanken med boken är att med ny kraft och andra vinklar resonera kring hur viktigt det är med de små detaljerna för att få ihop helheten. Hur en liten detalj kan förstöra allt och hur mycket det är som beror på tillfälligheter. ”Spår av draghjälp” inleds med att Bengt spekulerar kring Buddha och vad han egentligen åstadkom där under sitt Bodhitråd. Tankarna snurrar kring varför det är så enkelt för en del att bara vara, medan han som anstränger sig maximalt aldrig riktigt får till det. Bengt tycker ändå att han är på god väg, men inser nu att det är i senaste laget. Han borde få fler år upphängda på sin livlina och det är vad han kommer att jobba för. I sin iver tillkallar han på andan i en egensnickrad slags Frimurarseans, och i den efterföljande månceremonin ställer han till det på riktigt. Nu är Bengt säker på att han skitit i det blå skåpet en gång för alla. Inte ens Rut kommer att ta honom under sina vingars beskydd.

Efter ännu ett drama på Laduviks gård är Twist svårt tagen och Tobbe slår knut på både sig själv och Mac för att gaska upp sin kompis. De ska ta honom med på den slutgiltiga rävjakten och den här gången är det omöjligt att misslyckas. Rävnen kan inte komma undan, någon hund kan inte bli skjuten, och inte heller någon getabock. Planen är genial. Twist å sin sida ruvar på hämnd och har hemligheter på gång. En instängd hemlighet som trampar i halmen i den före detta koladan. En hemlighet som spottar sura uppstötningar. Efter lite research och några telefonsamtal inhandlar han en pälsförsedd övervakare med vassa klor och syrligt saliv. En lamahane. Enkelt uttryckt lurar Tobbe och Mac sin kompis Twist, medan Twist lurar alla. Utom Mini som vet allt. Han har näsa för det osynliga. Pernilla, Rut och Pia-Carin har ögonen i fullt-fokus-läge, öronen på spänn, pennorna vässade och förhørsblocken uppslagna. Tack vare karlarnas avledningsmanöver, den som i deras tycke är smartare än smartast, börjar kvinnorna ana ugglor i mossen. Svampplockning? När senast sysslade någon av dem med det, och med sådan iver sedan?

Pernillas storfamilj, vilken sammanstrålar dels till jul men också varje gång någon fyller år, består av mamma och mammas man plus systemns familj. De planerar för jul, och varje år anas en ambition att fira på alternativt vis. Det alternativa handlar om antalet julklappar, när de ska öppnas, hur de ska öppnas, vad de ska äta, när de ska äta, var de ska ses och vem som gör vad. Detta arbete påbörjas i mitten av augusti, när ett crescendo i oktober/november och avslutas två dagar före jul med en exakt kopia av året innan. Året innan är en exakt kopia av året dessförinnan, vilket i sin tur är kopierat av året innan det och så vidare till så långt tillbaka som 70-talet. Två stora nyheter kom ändå med i årets arrangemang. Det ena är att Pernillas syster åtar sig att laga all mat vilket leder till att tomten plötsligt får svårt att konkurrera om familjens uppmärksamhet. Det andra är att Tobbe, såsom jourhavande incidentledare (vilket vanligtvis knappt innebär merjobb) plötsligt tvingas lösa kommunikationstrubbel i Kinshasa.

Kommunikation, och helst ärlig sådan är en utmaning att föra på begripligt vis. För Pernilla och Tobbe är det ett ständigt pågående arbete och efter väl beprövade varianter är fallgroparna till stor del synade. Det visar sig att även Rut och Twist behöver sätta upp det på sin agenda, och kanske också Mac och Pia-Carin. Den tillfälliga svackan som grundar sig i hemligheter och vita lögnar i gänget, hamnar ändå i skuggan av att Pernilla inte ens känner igen sin egen man i mötande trafik på en smal gångväg. På tal om ärlighet; i kontrast till världens olösliga och brutala kriminalitet finns en plats på jorden där inga låsta dörrar existerar. Inte ens banken har en reglad dörr, inga inbrott sker och alla litar på alla. Hur det kan vara möjligt förklaras av en stark kraft som övervakar och beskyddar dem. En fem och en halv meter hög svart sten.

Pernillas och Tobbes seglingsmästerskap går i *Holland* även detta år men inte på Nordsjön. I hela Europa är det varmare än någonsin, i Sverige råder totalt grill- och eldningsförbud och

enorma skogsområden brinner. Övriga Europa fångas av det akuta läget och ställer upp med stöttande engagemang och resurser. Allvaret i detta är något som gått Bengt helt förbi. Boken avslutas med en grillfest hemma hos Bengt men det är bara han som vet att det brinner. Han är uppspelt och nöjd över att få bjuda gänget på denna jordiska överraskning.