

Bok 7 Pussel: Boken inleds med en världslig historia i vilken det ges en kort glimt av jordens resurser. Tanken med det och boken som helhet är idén om att varje liten skärva av helheten hör ihop på något vis. Som ”spår av anpassning”. Resumén av tidigare händelser kommer i det första kapitlet tillsammans med vännernas spekulationer om rymden och människans utveckling. De står tillsammans på Tobbes och Pernillas förstukvist, fortfarande mätta efter maten som den lokala pizzabagaren Dimitri levererat. De himmelska resonemangen förs i pizzakoma och med blickar långt bort mot stjärnor och planeter. I den här boken beskrivs Dimitris bakgrund i en spännande historia som sträcker sig via den Grekiska ö-världen och ända till förfluten tid i Rumänien.

Hemma hos Rut och Twist löper det mesta på. Rut, som gärna drömmer under dagtid, har efter samtal med Pernilla, fått allt större intresse för nattliga äventyr. Eftersom hon googlar upp precis allt hon funderar över behöver hon snart inte undra hur drömcykler fungerar. I stället vet hon. Det här med källgranskning är mindre viktigt enligt Rut, bara man får svar på de frågor man har för stunden. Hon konstaterar att hur konstigt man än drömmer är nattdrömmarna ändå mer ordnade än dagdrömmarna. Den som däremot inte drömmer bort sin tillvaro är Mini. På grund av podderian ser de honom inte lika mycket längre på gården, vilket bara är positivt. Han behöver få chansen att se nya arbetsfält. Det jobbet han utför på gården sköts minst lika bra ändå, tack vare den noggrannhet han besitter.

Pernillas iver för träning och Tobbes strävan att inte verka ovillig gör att han hänger på. De tidigare springloppen som i olika längder utförts ovan mark, hamnar plötsligt under jordskikten när de springer sitt första tunnellopp. De sätter nya mål för träningen, för seglingen, för själva livet. ”De” är inga mindre än mest bara Pernilla men som sagt Tobbe hakar på. Så länge han får ägna sig åt sitt bilintresse, sina bilinköp eller drömma om körningar på Gelleråsens motorstadion, Åresjön eller Nürburgring. Pernilla diskuterar med sig själv och beskriver därigenom sina arbetsdagar och sitt fortsatta engagemang som mamma på hemmaplan. Diagnoshysterin i samhället, är den av ondo eller möjligen bra? Aldrig tidigare har hon haft så frenetiska tankar kring arv eller miljö just med anledning av det. På tal om diagnoser sätter motorbåten rekord i att vara omedgörlig. Utan tvekan kopplas problemen till ett miljöperspektiv och båten säljs. Denna säsong har de äntligen en laglig trailer att transportera sina katamaraner på och planen är att ta med båda ut i Europa. Två mästerskap ligger framför dem. Ett på *Genévesjön* och ett på *Nordsjön*. Det senare avslutas dramatiskt efter en krock, och sjöräddningens assistans blir det sista de ser av Nordsjön.

Bengt tycker att Ica-butiken behöver anpassas efter den allt äldre befolkningens önskemål och tar saken i egna händer genom nya inköp. Detta tar en ände med förskräckelse och Bengt the best, får efter en oväntad vändning i ett möte med Icas koncernchef Blanking, helt enkelt kicken. Chockad och förödmjukad hamnar Bengt med bagarförklädet på hos Dimitri. Ett plötsligt vikariejobb i pizzerian uppstår då Dimitri tvingas iväg till sitt hemland. Rut oroas över hur Bengt ska klara sina nya utmaningar. Nyordningen gör att Ruts och Twists morgonrutiner med att ta rundor kring alla djur, utökas geografiskt till att innefatta en runda även om Bengt. För att vila från alltihop försöker sig Rut och Twist på SPA igen vilket för Ruts del är allt annat än avkopplande eftersom Twist försvinner. Aldrig har någons puls varit högre på den anläggningen. Aldrig har gråtklumpen i halsen varit större än Ruts. Bortsett från den händelsen kan sägas att det mesta lyser tätt där hemma, som det heter på elektrikerspråk när allt är bra.

Bengt och de övriga pensionärerna Mac, Pia-Carin och Maja har minst sagt fullt ställ med att planera för den stora vårfesten. De har fina idéer för lagtävlingar, och ansvarsområden

fördelas dem emellan. Gästerna som delats upp i lag har under de senaste månaderna träffats och teambuildat, fixat sina outfits och slipat på kampsånger. Boken avslutas med att Laduviksgänget träffas på Dimitris pizzeria där Dimitri och Bengt ordnar en fin tillställning. Den mobila podderian, som varit ett inslag på pizzerian under sommaren är också i full gång.