

Bok 6 Podder: Boken inleds som vanligt med en summering av tidigare händelser i och runt Laduvik. Bokens första kapitel speglar ett blåljusdrama sedan Bengt fått tag i, och använt ett vapen. Inte bara Twist, Rut och Mini får sin tillvaro upp- och nedvänd utan också Bengt. Han tvingas lägga massor av tid på att finna plåster på sårn vilket han till slut också lyckas med. Tanken med boken är att föryngra umgänget genom att låta ungdomligare sysslor ta större plats. Ruts yngsta son startar en mobil podcast tillsammans med Mini. I ”spår av sändning” får Twist utlopp för sitt tekniska kunnande och intresserar sig givetvis för att stötta projektet. De kallar sin podcast för podderian och var och en som vill, får chansen att ge sig ut i sändning genom att pröva den. Flera av dem blir sugna och har något att berätta samt fantastisk musik att lägga till.

Tobbe och Pernilla kör sin andra etapp segling i Europa, den som startade med en mindre seglingstävling i norra Tyskland och nu fortsätter med EM på en grund, lerrik sjö i *Österrike*. Sedan ett par år tillbaka sammanstrålar de med två vänner från Göteborg på de olika mästerskapen. Det är också de som årligen ses i Grekland och seglar där. I Grekland är Pernillas son med varje år. Under den veckan skärs banden till kompisarna tillfälligtvis av, och allt swishande, messande och telefonerande svalnar. I stället bjuds de på en vecka då man seglar tillsammans, pratar med varandra och umgås över åldersgränserna. Pernilla och sonen kämpar för att förstå varandras viljor, att stötta vars och ens önskemål samt respektera vars och ens gränser. För Pernilla, med liknande utmaningar på jobbet, blir ansträngningarna stora. Känslan är att dygnen bara snurrar på runt samma kärna. I försök att skingra tankar och sänka pulsen hamnar hon på en yogamatta. Den enda uppgiften hon har där är att andas. Något hon dessvärre knappt klarar av. I stället får hon fritt spelrum att okontrollerat tänka på precis allt utan att bli störd.

Rut uppvaktar Twist på födelsedagen med en omgång bangolf och sedan en resa till stan. Dagen går i åkandets tecken. Först en guidad tur med Oceanbus, båtbusen som kör i vatten. Därefter en åktur med hiss på NK och sedan en tunnelbanetur tillsammans med Farstaduvorna. Snart är de nöjda. Turer av den sorten ger inspiration och fyller på förråden med intryck för dem båda. På Laduviks gård blir en ny get deras stora behållning. Myotonic-geten, en så kallad svimningsget, gör att alla behöver tänka om och vara sparsamma med ljud och alltför yviga beteenden. Geten bidrar till glädje och nyfikenhet och drar mycket folk till årets julmarknad.

Nästa underhållande inslag som kommer att roa dem alla, men för stunden bara de äldsta, är den stora vårfesten. Det är Mac, Pia-Carin, Bengt och Maja som träffas i hemlighet hemma hos Frödins och planerar. En heldag med flera inslag av lagtävlingar där alla gäster ska vara utklädda men ingen får avslöja något. De är strängeligen förbjudna att, under de kommande månaderna, pladdra utanför sina egna lag. Laduvik kommer att vara höljt i ett hemlighetsmakeri. Boken avslutas med att alla träffas hos Tobbe och Pernilla där de äter hämpizza och lyssnar på en podd. Konspirationer i vårfestens tecken pågår under kvällen men allt sker i hemlighet. Ingen låtsas om att de pågår.